

IN EIGEN LAND

REISINSPIRATIE VAN *Columbus* | roots | FIETS
TRAVEL

148
PAGINA'S
VOOR SLECHTS
€4,99



€4,99

101 TIPS ERVAAR HET BUITENLAND IN NEDERLAND
VAN SAFARI OP DE VELUWE TOT FIETSEN DOOR DE BRABANTSE SAHARA



DE BESTE
SLAAPPLEKKEN
ONDER DE € 100

DE MOOIESTE
WANDEL-
& FIETSROUTES

DE LEUKSTE
CITYTRIPS BUITEN
DE RANDSTAD



*De boer op
in Zeeland*



Tino en Angela Kreijns trekken als reisbloggers normaliter met hun dochtertje Philou de wereld rond. Door de coronacrisis ontdekken ze nu ook de mooiste plekjes van hun eigen land. Vakantie-ervaring nummer één: kamperen op een boerderij in Zeeland.



Eén ding weten we al zeker wanneer we door de polders van Zuid-Beveland naar onze bestemming rijden: morgen zullen we naar huis gaan met nieuwe, blijvende herinneringen. Al is het maar omdat Philou, onze dochter van anderhalf, voor het eerst tussen ons in zal slapen in een tent die we zo meteen met een volle windkracht vijf gaan opzetten.

Nog één dijk over en dan zien we onze kampeerplek liggen, tussen de graanvelden en akkers, ver weg van de bewoonde wereld. Bij het Veerse Meer en het dorpje Wolphaartsdijk heeft boerin Joel haar land beschikbaar gesteld aan reizigers via Campspace, een internetplatform dat lokaal toerisme ondersteunt door Nederlanders uit te nodigen in elkaars achtertuin te kamperen. Joel komt rustig aanlopen in haar spijkerbroek en wollen vest. We willen elkaar een hand geven.

‘O nee, dat gaat niet,’ zegt ze terwijl ze ons verwelkomt. ‘Ik blijf het heel onwennig vinden om geen hand te mogen geven. Aan de manier waarop iemand een hand geeft weet je vaak direct wat voor persoon het is.’ Joel woont al meer dan dertig jaar in Wolphaartsdijk, dat zo’n tweeduizend zielen telt. Ze voelt zich hier thuis. ‘Het is wel stil sinds mijn kinderen het huis uit zijn. Daarom is het zo fijn om mensen in mijn tuin te ontvangen.’

Net als de rest van Zeeland, voert het dorp al eeuwenlang strijd met het water. Joels land grenst aan een dijk. ‘Mensen vinden het gek als ze merken dat er geen water maar landbouwgrond achter schuilgaat. Ik vertel ze dan over de waker, de slaper en de dromer: de waker is de dijk aan het water, de slaper komt daarachter – die vangt het water op als de waker doorbreekt – en dan heb je nog

de dromer, de volgende dijk.’ Nu is het systeem niet meer van toepassing, omdat het Veerse Meer geen getijden meer kent. Wat ooit een woelige zeearm was, werd met de komst van de Deltawerken een watersportparadijs voor surfers, kanoërs, zeilers, waterskiërs, duikers en vissers.

Op Joels erf staan oude fruitbomen, waar je een hangmat tussen kunt knopen, en een ligbad. Als je er een vuurtje onder stookt kun je vanuit het bad naar de sterrenhemel kijken. We vinden een mooie plek om ons tentje op te zetten, direct naast de lammetjes en de schommel die Joel speciaal voor Philou heeft neergezet. Philou rent vrij door de tuin – ze is door het dolle heen nu ze de wind door haar haren voelt blazen. Schommelen tussen de lammetjes maakt deze plek helemaal geweldig voor haar – en voor ons.

Terwijl Philou voor het avondeten snoept van couscous met falafel en stiekem een hapje van een zeevierburger neemt, kijken we uit over de wuivende korenpluimen op het veld voor ons. Zachtjes zakt de zon weg en een mooi gouden licht strijkt over de omliggende dijken. Dan nog een laatste uitsmijter: Joel roept ons, we gaan de lammetjes voeren met de fles. Eindelijk mag Philou het hekje over, de lammetjes aaien en stuk voor stuk de fles geven. Het is geweldig, ze kraait het uit van plezier. De dieren die ze zo goed kent uit haar voorleesboekjes staan nu om haar heen.

ZEELAND? ZONLAND!

Als we om half zes 's ochtends wakker worden gekraaid door een haan, spreekt Philous gezicht boekdelen: ‘Dit geluid ken ik! Dat is een haan!’ Snel stappen we onze tent uit. Met een vers gekookt ei



ZEE VAN RUIMTE

Altijd weer onbeschrijflijk: dat gevoel van vrijheid wanneer je een duin opklimt en ineens de zee kunt zien, zoals hier in het natuurgebied Oranjezon. Linksboven: Het havenaanzicht van Goes in de vroege ochtend.



ZONNETJE IN HUIS

Genieten van het gouden zonlicht en de rust in de achtertuin van boerin Joel bij Wolphaartsdijk. Ook voor onze dochter Philou, die er met de haren in de wind kan schommelen tussen de schapen, is dit een onvergetelijk weekend.

De dieren die ons dochtertje zo goed kent uit haar voorleesboekjes staan nu om haar heen

en een kop koffie in de hand klimmen we de dijk op en zien we de zon beginnen aan een nieuwe dag. Na afscheid te hebben genomen van Joel – we krijgen als cadeau nog een van haar dertigduizend tweedehandsboeken – wacht de ene na de andere ontdekking. We hebben voor deze trip de beschikking over een kleine zuinige auto zodat we meerdere bijzondere plekjes kunnen verkennen in dit deel van Zeeland. Als eerste doen we de haven van Goes aan, met zicht op pastelkleurige huizen en traditionele trapgeveltjes. Een beeld dat we kennen van Dordrecht, de stad die we ons thuis noemen tijdens deze coronacrisis. Toch is Goes anders, minder Hollands misschien? Het is er vooral stil, waarschijnlijk extra stil door de coronamaatregelen. De rust maakt dat we steeds meer details waarnemen en lang genieten op de kade.

Ondertussen wint de zon het, in vloeiende samenwerking met de wind, van de bewolking. Mocht Zeeland ooit besluiten zijn naam te veranderen, dan zou Zonland een serieuze optie zijn. Van die zon willen we met volle teugen genieten, en dan vooral door zand te voelen tussen onze tenen. In de directe omgeving liggen de gezellige stranddorpen Zoutelande, Domburg en Westkapelle. Maar vandaag laten we die links liggen en rijden richting Vrouwenpolder. Hier zijn we niet eerder geweest. Via het natuurgebied Oranjezon lopen we het strand op, door achtereenvolgens bos, struweel en

duingrasland, met doorkijkjes naar de Noordzee. Oranjezon is lang in gebruik geweest als waterwingebied – water van elders werd de duinen ingebracht, om door het zand gefilterd te worden. Via kanalen werd het gezuiverde water weer afgevoerd. We vinden er een plek dicht tegen de duinen aan, met wuivend helmgras, blauwe lucht en fijn wit zand. Het is er prachtig. Geen Mexico, Italië of Argentinië, maar op en top Nederlands. De herinneringen die we dit weekend gemaakt hebben passen in hetzelfde rijtje momenten die we koesteren van onze verre reizen. En Zeeland heeft een kersverse fan gevonden in Philou.

CAMPSPACE.COM Tik Joel' in en je komt op haar pagina terecht. Er is plek voor maximaal acht gasten en je hebt beschikking over je eigen sanitair, € 8 per nacht.

VVVZEELAND.NL Voor bijzondere natuurparels download je in de Zeeland-app zogenaamde parelroutes, interactieve wandelroutes van maximaal vijf kilometer, en daardoor geschikt voor het hele gezin. Onderweg bekijk je filmpjes en beantwoord je vragen, waarmee je een beloning verdient.

DUTCHNOMADCOUPLE.COM Volg de reisavonturen van Tino, Angela en Philou.

