

MODERNE NOMADEN

‘Gelukkig is Philou een makkelijk kind’

Angela en haar man reizen al jarenlang naar de mooiste plekken ter wereld. In de tussentijd kregen de influencers een dochter: Philou (1). Zij reist ook lekker mee.

• INTERVIEW CLAARTJE SCHOUTEN FOTO'S PRIVÉBEZIT

Influencers Angela (39) en Tino Kreijns (42) – a.k.a. Dutch Nomad Couple – reizen al ruim drie jaar lang de wereld over. En nu ze dochter Philou (1) hebben, doen ze dat nog steeds. Angela, Timo en Philou volgen? @dutchnomadcouple

‘We hadden alles voor elkaar: een koophuis, een mooie auto en allebei een goede baan. Tino werkte als sales manager bij een uitgever van nieuwsmedia en ik als projectleider in de sportwereld. We gingen regelmatig op vakantie en leefden eigenlijk het ideale leven. Totdat ik verveeld raakte op mijn werk. Ik voelde dat er iets moest veranderen. Ook Tino had een gevoel van onrust. We wilden een groter huis en een gezin, maar door de financiële crisis stond ons huis onder water. Hoe konden we verder als we het met verlies moesten verkopen? Het voelde alsof we de regie over ons leven kwijt waren. Op dat moment besloten we het roer om te gooien. We verkochten onze spullen, verhuurden onze woning en kochten een enkeltje Mexico. We namen

alleen een backpack en laptop mee. In de jungle van Mexico resetten we ons leven. We bleven er elf maanden, met een kleine uitstap naar Belize om ons visum te verlengen.

Nu we ons leven toch opnieuw gingen inrichten, waarom zouden we het dan niet helemaal anders doen? Wat vonden we echt leuk om te doen, waar waren we goed in en hoe konden we onze krachten bundelen? We verdiepten ons in locatie-onafhankelijk werken en spraken met mensen die dat al deden. Ons plan was eerst om online trainingen te geven over het volgen van je hart. Maar eenmaal in Mexico bleek het verkopen van die trainingen lastig. Ondertussen waren we actief op social media, ontstond onze naam Dutch Nomad Couple en hadden we daar veel lol aan. We zaten op Instagram al snel op tienduizend volgers en bleven groeien.

Toen vroeg iemand of we in zijn accommodatie wilden verblijven in ruil voor foto's en video's. Niet veel later →





**‘Ineens werd
het me te veel.
Ik dacht: we
kappen ermee’**



‘In Chili zagen we ons kind voor het eerst op de echo. Ik bleek acht weken zwanger’

kregen we de kans om mee te varen met zeilschip De Eendracht. We sliepen in de zogenaamde vloggershut. We staken in zes dagen de Baltische zee over van Kopenhagen naar Litouwen en deelden onze avonturen op social media. We kwamen op plekken terecht die we zelf nooit hadden kunnen bedenken. Accommodaties, reisbureaus, een campermerk: steeds meer bedrijven benaderden ons voor een samenwerking. Eerst met ruildeals, later ook voor betaalde opdrachten.’

ZWANGER! ‘We reisden door Argentinië in opdracht van een reisbureau toen ik voelde dat ik zwanger was. Een test doen hoefde niet; het was overduidelijk. Behalve dat ik niet ongesteld werd, voelde ik me ook echt anders. Ik belde meteen mijn moeder. Ze reageerde heel blij en stelde me gerust, want ik was best onzeker vanwege een miskraam een halfjaar daarvoor. We zaten inmiddels in Chili en vonden via onze airbnb-host een Engelstalige gynaecoloog in een supermoderne kliniek. Ik bleek acht weken zwanger en we zagen ons kind vrolijk dansen op de echo. We reisden door naar Patagonië en kwamen met dertien weken zwangerschap terug in Santiago de Chile voor de tweede echo. De gynaecoloog verzekerde ons dat het goed zat en dat we niet meer terug hoefden te komen. Natuurlijk was niet alles rozengeur en maneschijn. Toen we in Patagonië waren, gierden de hormonen door mijn lijf. Tino had een planning gemaakt die in mijn ogen veel te krap was. Ook al had ik geen fysieke klachten, de lange reisdagen in combinatie met het maken van foto’s en video’s werden me soms te veel. De vermoeidheid sloeg toe en we zaten niet meer op één lijn. Dat botste enorm, juist op het moment dat we een prachtige roadtrip maakten. Zaten we daar vijf uur lang met elkaar opgescheept in een auto. Ik stond op het punt om het account van Dutch Nomad Couple te wissen. We kappen ermee, dacht ik. Gelukkig leer je elkaar juist op zulke momenten beter kennen. We komen nu

sneller uit zo’n dal en lachen erom. Door dag in dag uit samen te reizen, is onze relatie veel steviger geworden.’

OPNIEUW REISKRIEBELS ‘Toen ik zestien weken zwanger was, kregen we een aanvraag voor een opdracht in Italië. Het kwam perfect uit. We waren in Argentinië onze reisplannen al aan het bijstellen omdat we vanwege mijn zwangerschap de grote hoogtes moesten skippen. We zijn toen via Nederland naar Italië gereisd, want ik wilde graag mijn moeder zien. Tijdens ons korte bezoek aan Nederland maakten we kennis met onze verloskundige en regelden we de kraamzorg. Want bevallen wilde ik in Nederland. Enkele dagen later reisden we naar Sicilië voor een maand en daarna vlogen we naar Marokko voor onze babymoon. Het was de plek waar we ons leven als reizend stel afsloten. Drie weken voor de bevalling kwamen we terug in Nederland. Ons eigen appartement was toevallig vrij en zo konden we ons kind in ons vertrouwde huis verwelkomen. De nesteldrang sloeg toe. We maakten snel de babykamer in orde en Philou werd met 39 weken geboren.

Na haar geboorte wilden we rustig afwachten hoe alles zich ontwikkelde. Een vast plan hadden we niet. Maar al snel kwamen de reiskriebels weer. We vertrouwden erop dat er, ook na de geboorte van Philou, weer gave opdrachten voorbij zouden komen. Bovendien wilden we een structureel inkomen, want onze buffer raakte op. In Chili hadden we een concept bedacht om het vak influencermarketing te professionaliseren. Tino heeft dat uitgewerkt en zo zijn we ons bedrijf Round Egg gestart. Hiermee helpen we partijen uit de reisbranche om samen te werken met influencers. Dit zorgt voor structurele inkomsten, waardoor we met Dutch Nomad Couple niet meer afhankelijk zijn van de reizen die ons worden aangeboden. We werken daarom nu alleen nog maar samen met merken en organisaties waar we een match mee hebben.’ →



‘We kunnen niet zomaar terugvallen op familie en vrienden, de keerzijde van altijd reizen’

BACKPACK & BUGGY ‘Toen Philou vier maanden was, gingen we weer op reis. We reddden het nu niet meer met een backpack en laptop. Er moest een opvouwbare kinderwagen, babybedje en draagzak mee. Eerst verbleven we in een familiepark in Nederland en van daaruit vertrokken we voor een campertrip door Europa. We bezochten Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en België, terwijl we content maakten voor de brancheorganisatie van kampeermiddelen. Reizen met de camper en Philou was fantastisch, maar ook wennen. De zorg, de borstvoeding, het reizen, onze onderneming: de combinatie was zwaar. We wilden meer doen dan we konden en dat zorgde soms voor frustratie. Toen merkten we ook de keerzijde van ons nomadenbestaan: we konden niet terugvallen op familie en vrienden.

Na de camperreis bezochten we Kroatië, Curaçao en Marokko. Met kerst waren we weer in Nederland. We verbleven onder andere in een stacaravan, airbnb, luxe boetiekhotel en resort. Over het algemeen konden we alles krijgen voor Philou. Het enige wat we misten, was een commode om op te verschonen, dat was steeds improviseren geblazen. We hebben veel geleerd van het eerste jaar reizen met Philou. Afwisselen in de zorg voor Philou en het werk dat gedaan moet worden, gaat steeds beter. De fulltime zorg voor haar is superfijn. Wel plannen we in de toekomst meer tijd voor onszelf in. Misschien proberen we zelfs een keer een oppas uit of zoeken we een lokale opvang. Dat is ons vanwege het hoge reistempo tot nu toe niet gelukt. Daarnaast wil ik Philou tot aan haar tweede jaar borstvoeding geven en geniet ik ervan om haar dicht bij me te hebben.’

MINI-NOMADE ‘Dit leven maakt ons het allergelukkigst. We zijn elke dag bij elkaar en maken alle mijlpalen van Philou van dichtbij mee. De ervaringen die we tot nu toe hebben gedeeld en de plekken waar we komen, zijn onbetaalbaar. Het ’s ochtends wakker

worden samen, zonder wekker. Dat ik Philou nog steeds borstvoeding kan geven – ik heb nooit hoeven kolven – en ik er altijd voor haar ben. Het zijn vooral de spontane momenten die het zo mooi maken. Op een zondag in een dorpje in Italië bij een lunch belanden bijvoorbeeld. Zaten we daar aan lange tafels tussen de Italiaanse gezinnen aan een zevengangenlunch. En het kleine geluk: met z’n drietjes op een verlaten strand in Marokko tijdens de zonsondergang.

We weten vaak niet waar we de volgende maand zijn. Dat gevoel van vrijheid vinden we machtig. Philou is heel flexibel. Ze slaapt overal, is een makkelijke eter en maakt met iedereen contact. Ik denk dat we haar dat voor een deel zeker meegeven door onze levensstijl. Ook is ze er al aan gewend om op te groeien tussen de camera’s. Meestal gaan we een ochtend op pad met het doel om één goede foto te schieten. De rest is meegenomen. Wanneer Philou er geen zin in heeft, laten we de camera’s links liggen. En we leggen ook de echte momenten vast, zoals wanneer Philou heel vroeg wakker is vanwege een jetlag. We hebben overwogen of we haar wel zo vaak in beeld willen brengen, maar we zien er geen gevaar in. We houden er natuurlijk wel rekening mee hoe we haar in beeld brengen. En als ze het op een gegeven moment niet leuk meer vindt, stoppen we ermee. Voor opdrachtgevers is het vanzelfsprekend dat onze dochter erbij is.

We leven niet zo primitief als de nomaden van vroeger, maar hebben wel de regie over ons eigen leven. Door de digitale middelen kunnen we overal ter wereld werken. Dat geeft ons de vrijheid om te gaan en staan waar we willen. We leven minimalistischer en bewuster dan voorheen. Daardoor staan we dichter bij onszelf en bij de natuur. En ook al mis ik soms mijn moeder of vriendinnen om een wijntje mee te drinken, dit is onze *way of life*. Ik ben enorm trots dat we ons deze levensstijl eigen hebben gemaakt en volhouden op de momenten dat het tegenzit.’ ♦

