



Reisschrijvers
Tino en
Angela
Kreijns vinden
met hun baby
Philou een
bijzondere
camperplek in
ITALIË

Tijdens een roadtrip door Europa krijgen we als we richting het noorden van Italië koersen een verzoek binnen via Instagram: of we het zien zitten om de nieuwe app **Campspace** uit te proberen. Een nieuw concept dat, à la Airbnb, slaapplekken bij locals aanbiedt. Maar in plaats van een dak boven je hoofd krijg je een kampeerplek in de achtertuin van je host.

Dit concept past ons wel, en we vinden diezelfde dag nog een toffe plek in de achtertuin van een familie in het hart van de Italiaanse **Piëmont**. Deze regio aan de voet van de Alpen staat onder Italianen bekend als de culinaire bakermat van het land. Terwijl de gouden zonnestralen over de wegen glijden vinden we ons onderkomen voor de komende dagen: het middeleeuwse dorpje **Cellarengo**.

Onze camper mag in de achtertuin van onze gastvrouw Lucia staan. We kijken er uit over een frisgroene vallei met fruitbomen, met op de achtergrond de besneeuwde toppen van de Alpen. Het tafereel doet denken aan ons verblijf in Valle de Uco in Argentinië, aan de andere kant van de wereld. Daar zagen we de machtige pieken van de Andes over een al even groene vallei staren.

We krijgen geregeld de vraag waarom we reizen en waarom we voor een nomadenleven als reisjournalisten hebben gekozen. Ons antwoord: vrijheid en onafhankelijkheid. 'Wat een leven!' zeggen we vaak tegen elkaar. Ook deze ochtend komt het weer over onze lippen, als we wakker worden door het gekraai van een haan en gescharrel van geiten direct naast de camper. Ons dochtertje Philou krijgt geen genoeg van het hondje van onze gastheer. De Italiaanse koffie smaakt buiten in het zonnetje nog beter.

Een kort wandelingetje rond het middaguur door het rustige dorpje leert dat er precies één *osteria* is. Als we er binnen stappen is het één grote gezelligheid, met lange tafels waar families net beginnen aan de lunch. De eigenaar komt op ons af en laat ons in vlot Italiaans weten dat hij het fantastisch vindt dat we zijn *osteria* hebben gevonden. Hij gaat een plekje voor ons regelen. Voor we het door hebben is er een tafel over de andere gasten heen getild en genieten we van heerlijk eten en wijn, maar bovenal van de sfeer en het contact met de lokale families. 'Wat een leven!' Dit is waarom we reizen, dit is waarom we obstakels overwinnen.

We voegen weer een mooie herinnering toe aan ons digitale dagboek. Terugkijkend heeft onze campertrip door Europa ons bewust gemaakt dat we veel rustiger moeten reizen met een baby. Als koppel was het makkelijker om langer door te rijden of een keertje niet te eten. Nu met Philou willen we haar in ons flexibele nomadenleven wel de rust geven van een goed ritme. Zodat ook zij over een paar jaar zegt: 'Wat een leven!'

dutchnomadcouple.com

DOEN Neem tijdens een campertrip met een baby een **badje** mee. Heerlijk als je kindje in haar vertrouwde badje kan, zeker in een camper met warm water en tijdens de wintermaanden.

ETEN Proef heerlijke streekgerechten en een fijne familiesfeer in **Osteria al Numero 1** in het piepkleine dorpje Cellarengo, Piazza Castelvecchio 1, osteriaalnumerouno.it

SLAPEN Een heerlijke tuin met kampeerplek voor je tent of camper wacht

<< **PratoPia's Microcamping**, in de glooiende heuvels van de Piëmont, vanavond, inclusief gebruik van het zwembad en een toilet/douche, campspace.nl/en/s/italy/pratopia-s-microcamping





EXTRA
DOEBOEKJE
VOOR
DE KIDS

Columbus TRAVEL family

101 BIJZONDERE REIZEN MET KINDEREN



leukste stedentrips
van Amsterdam
tot Stockholm

beste slaapplekken
voor elk budget
van campings tot lodges

praktische tips
geld besparen, veilig
reizen & slim inpakken

